

Hallo scouts vrienden!

Allereerst wil ik iedereen in naam van heel de scouts prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar wensen! Geniet van de laatste dagen van 2013 en moge al jullie wensen vervuld worden in het volgende jaar. Graag even een kort moment van jullie tijd voor deze belangrijke mail.

De VZW Tarcitiusvrienden heeft in de afgelopen maanden niet stilgezeten. We hebben met het bestuur en de leden een koers uitgestippeld voor de volgende jaren waar we met z'n allen volledig achterstaan en waar we dus ook volledig voor zullen gaan.

In grote lijnen komt dit neer op het volgende: Vanaf 2014 (en zeker vanaf volgend werkingsjaar) zullen we meer gaan voor weekend- en kampverhuur en hopen we dat de samenwerking met Akabe De Pioen volledig tot stand komt.

Omdat zo een beslissing de toekomst van de scouts en dus ook van jullie zonen aanbelangt, nodigen we jullie graag uit op een soort van infoavond die we met de VZW en de scouts zullen geven op **maandag 6 januari om 20:00 in de zaal van het lokaal**. Wij kunnen hier ook al jullie vragen beantwoorden en ook de tweede helft van het scoutsjaar zullen we overlopen zodat jullie op de hoogte zijn van alle belangrijke zaken.

Dan hebben we nog **enkele belangrijke vragen aan jullie**:

- Zaterdag 8 februari zal de tweede editie van Deadline doorgaan in de Waai. Hiervoor zijn we nog op zoek naar enkele ouders die ons hier willen bijstaan door mee achter de toeg te staan of de vestiaire op zich te nemen. **Als je ons tijdens deze fuif wil helpen, niet aarzelen en een mail sturen naar fuif@tarcitius.be.**
- Er zijn reeds vier maanden voorbij gevlogen! Wat vonden jullie er van? Wat vonden jullie zonen er van? Zijn er zaken die echt beter moeten? Zijn er dingen die we heel goed hebben gedaan? Graag zou ik **een evaluatie** willen maken van mijn voorbije maanden als groepsleider en daarvoor kan ik jullie hulp gebruiken, **stuur me in reply jullie gedacht/bekommernissen/vragen/...** en dan maken we de volgende maanden (nog) beter dan de vorige!

Afsluiten wil ik feestelijk doen!

Zaterdag 22 februari zal ons lokaal officieel geopend worden op een feestelijke manier. We nodigen alle ouders uit omdat jullie ons (al jarenlang) hebben gesteund en jullie er mee hebben voor gezorgd dat wij nu in ons mooie en grote lokaal kunnen vertoeven. Vanaf 20:00 uur zijn jullie welkom in het lokaal voor een hapje en een drankje samen met de leiding en al de andere mensen die ons gesteund hebben.

Scouteske groeten,
Bernard Willems